

Roeien bij Viking in Utrecht.

Begin augustus zou ik een week in Utrecht zijn.

Op de site van Utrechtse Roeivereniging Viking ontdekte ik een roei-instituut voor iedereen, die elke woensdagochtend wordt georganiseerd door de midweekcommissie. Ik kreeg per ommegaande antwoord op mijn e-mail; ik was van harte welkom. Dus op 3 augustus zat ik al vroeg op de fiets. De route was gemakkelijk: Vanaf Dafne Schippersbrug 6 km langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de Jutfasebrug over en daar aan de Verlengde Hoogravenseweg ligt "De Driewerf", waar naast de Utrechtse Roeivereniging Viking ook de Studentenroeiverenigingen Triton en Orca gehuisvest zijn.

Een prachtige lokatie. En ik was mooi op tijd.

Ik meldde me bij het commissielid met een groen hesje aan.

Twee roeiers stonden al te wachten en toen er zich nog twee aanmelden kregen we direct een boot toegewezen, die meteen werd afgeschrevenen. Zo ging het achter elkaar door! Binnen 20 minuten gingen er heel wat boten het water op.

Ik zat op boeg in een C4+ met een naam uit de Noorse Mythologie.

We roeiden op het Merwedekanaal, waar veel woonarken liggen, richting binnenstad.

Het was heel leuk om langs bekende plekken te komen, zoals de Jaarbeurs en de Munt, maar ook de ophaalbrug, vlak bij het kinderdagverblijf waar bij dochter gewoond heeft. We gingen rondenvlakbij een voormalig sluiscomplex bij Oog in Al. Er was geen aanlegsteiger en de stuur wisselde in de boot met de slag.

Na afloop werd de boot naar binnen gedragen en op een kar gelegd; het roertje bleef in de boot liggen, die we slechts moesten afdrogen.

Boven de botenloodsen was het restaurant met daarnaast een groot terras waar voor iedereen de koffie klaar stond. Het was enorm gezellig.

Door mijn Honte-shirt met Middelburg er op, kwamen er wel vreemde vragen op af!

Er werd mij bv gevraagd of het een erg groot verschil is om op zout of zoet water te roeien. Voor mij voelde het eigenlijk niet anders, maar wel het vaarwater zelf. De omgeving en de beplanting, bij ons geen waterlelies en gele plomp! En kwallen heb ik daar niet gezien! Maar roei-technisch...?

Uit ervaring weet ik dat je als duiker in zout water twee kg extra lood mee neemt.

Mogelijk dat de boten bij ons anders staan afgesteld ivm het opwaartse drukverschil van zoet en zout water, maar met dat probleem krijg je pas te maken als je Honte-boten meeneemt naar zoetwatergebieden.

Misschien dat wedstrijdroeiers het weten? Of de materiaalcommissie?

Natuurlijk heb ik de roeiers uitgenodigd om bij Honte te komen roeien als ze eens in Zeeland zijn.

Al met al een hele leuke ervaring en voor iedereen een aanrader om eens bij een andere vereniging te gaan roeien.

WillBerg.